



NIEUWSBRIEF

ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

WEBSITE: WWW.ERASMUSGOUDA.NL
 E: BESTUUR@ERASMUSGOUDA.NL
 WESTHAVEN 30, 2801PJ GOUDA
 T: 0182 526508

SUCCESVOLLE NIEUWJAARSBORREL 2011

IN DIT NUMMER:

SUCCESVOLLE NIEUWJAARSBORREL 2011	1
OVER RIK EN BOUDEWIJN, LUKAS EN FLORIS EN HUN MAATSCHAPPELIJKE STAGE	1
"LOF DER ZOTHEID"-LEZING	2
ERASMUS MAGNUS	2
NOTITIES VAN DE REDACTIE	2

EGG NIEUWS:

AGENDA 2011:

- 30 maart: "éénaprillezing" door Anton Zijderveld, thema "Lof der Zotheid" 500 jaar geleden uitgekomen.
- Medio juli: "Erasmus fietstocht" o.l.v. Maurits Tompot.
- 10 september Erasmusmarkt in Vroesentuin tijdens Open Monumentendag.
- 27.10 Erasmusnacht: Traditionele lezing op Erasmus' geboortedag. Redevoering over "Tafelmanieren tijdens Erasmus" wordt gehouden door Alexandra Gaba- van Dongen - conservator aan het Museum Boijmans van Beuningen.

Op zaterdag 8 januari werd in onze vaste lokaliteit bij Menno Meyer de Nieuwjaarsborrel van ons Genootschap gehouden. De goedbezochte bijeenkomst verliep zeer geanimeerd.

Namens de leden van het Genootschap verwelkomde Paul Rietjens als vicevoorzitter de aanwezigen. Hij stelde zichzelf voor als degene die vanwege het ontbrekend voorzitterschap gevraagd werd het Genootschap ter zijde te staan. Hij realiseert zich dat een gedreven spreker als Aviva eigenlijk onvervangbaar is en dat wij haar kennis en inspiratie missen.

Het Genootschap is dankbaar voor de inspanningen die zij zich gedurende bijna drie jaar getroost heeft en hoopt op hernieuwde deelname van haar kant op welke wijze dan ook.

Vervolgens gaf Paul het woord aan Piet Zuidwijk. "Dat doe ik met een gerust hart en met veel vertrouwen. Hij zal ons als geen ander kunnen leiden langs de dubbele bodems en diepere achtergronden van de Lof der Zotheid." De inhoud van zijn toespraak is op de website te lezen. Klik op "www.erasmusgouda.nl"

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Erasmus' Lof der Zotheid verscheen. Het Genootschap zal hier in zijn activiteiten gepaste aandacht aan besteden (zie agenda 2011).

Voor het komend jaar staan nog op het programma - 30 maart referaten door stagiairs over Lof der Zotheid; opvoering van dialogen / colloquia van Erasmus. 10 september markt met historische figuren, muziek etc. uit Erasmus' tijd.

Aan een Erasmusreisplan wordt gewerkt in samenwerking met reisbureau Historizon. Als eerste wordt gedacht aan een boottocht vanuit Rotterdam met bezoek aan Gouda en Stein.

Albert Thijink

OVER RIK EN BOUDEWIJN, LUKAS EN FLORIS EN HUN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Het Erasmus Genootschap Gouda prijst zich gelukkig met haar maatschappelijke stagiaires, afkomstig van het Coornhert Gymnasium. Hebben zij zich inmiddels zeer praktisch en charmant gepresenteerd tijdens o.a. de Erasmusnacht en een wilde wandeling,

i.h.k.v. de "Lezing der Zotheid" zullen zij een ander aspect tonen van hun stage. Een deel van deze avond zal gevuld worden door hun beschouwingen, hetzij via mondelinge presentaties, hetzij via een schriftelijk verslag op het boek Lof der Zotheid, dat immers 500 jaar



Piet Zuidwijk.

Nieuwjaarsvriendenborrel 2011: Atelier Menno Meyer - Gouda



geleden voor het eerst gedrukt werd. Vrienden, houd deze knapen in het oog...zij zullen u op bijzondere wijze laten zien hoe de hedendaagse Goudsgeletterde, geschoolde bijna student aankijkt tegen de nog altijd actuele Lof der Zotheid. *Carolyn Koops*

“LOF DER ZOTHEID”- LEZING

Op of rond één april organiseert het Erasmusgenootschap al enige jaren een ‘Lof der Zotheid’-lezing. Het genootschap prijst zich gelukkig de bekende cultuursocioloog Prof. dr. Anton Zijderveld (Erasmus Universiteit) bereid te hebben gevonden om dit jaar de lezing te verzorgen. In het verleden heeft Zijderveld, zoals onder meer uit zijn boeken *Sociologie van de Zotheid* (1971) en *Over Narren en de Gespiegelde Werkelijkheid* (1985) blijkt, al vaker de lof van de zotheid

gezongen. Onlangs is hij weer teruggekeerd naar zijn oude liefde. In maart verschijnt namelijk bij uitgeverij Cossee zijn nieuwe boek *Waarom wij lachen. Over de grap, de spot en de oorsprong van de humor*. Het is dan ook met trots dat het genootschap zijn vrienden en relaties voor deze lezing uitnodigt. Deze zal worden gehouden op woensdag 30 maart a.s. om 20.00 uur in de zaal van Galerie Huisman & Dijkstra aan de Westhaven 33 te Gouda.

Wil Arts



Anton Zijderveld

Foto: www.ans-online.nl/interview;
27.10.2010

GEDICHT: ERASMUS MAGNUS

Gouda's zoon
die zich Rotterdammer noemde
zijn voetstappen staan in de St. Jan
zijn school achter het stadhuis
de straten modderpoelen
de duistere houten huizen
waar moest een priesterzoon
gelukkig zijn
als jonge wees
in klooster weggestopt
daar zal een groot verstand
ontluiken

In het Vroesenpark
raakt ons zijn blik
zijn scherp profiel
steekt recht
door alle waan

Zijn weg met
paus en vorsten
geplaveid

zijn milde wijsheid
fijne spot
de humanist die toch
een priester bleef
wie moest de brute Luther
weerwoord geven
geen storm
heeft hem een zijweg ingeleid
onraakbaar blijft hij
overeind

Bescheiden kijkt hij
voor zich heen
het park een jas die hem omsluit
de glorie van de kerk
de huizen bomen eeuwenoud
er is geen mooier plein
zijn plein

hij is nooit weggeweest
Erasmus Magnus

Albert Thijink

**“bis dat, qui cito
dat” (Erasmus)**

*(tweemaal geeft
degene die snel
geeft)*

**Wie snel geeft,
geeft dubbel**

*(Keuze van
Henkjan Sprokholt)*

NOTITIES VAN DE REDACTIE

Boektip:

Waarom wij lachen.
Over de grap, de
spot en de oor-
sprong van humor.
Anton C. Zijderveld,
Cossee Uitgeverij.
01.03.2011



Foto:

www.cosmox.nl/boeken

Ons team::

Genoten: Albert Thijink, Aurora Ruiz-Rosado,
Bas van Beukering, Carolyt Koops, Elisa Hau,
Eve Ahrens, Henkjan Sprokholt, Maurits Tom-
pot, Menno Meyer, Paul Rietjens en Wil Arts.

Eindredactie: Eve Ahrens, Aurora Ruiz-Rosado

Editie en foto's: Aurora Ruiz-Rosado



Erasmusbuste - Vroesentuin Gouda