



# NIEUWSBRIEF

## ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 10 NR 2 (JUNI 2020)

Blz. 1

### VAN VOORJAARS- NAAR NAJAARSLEZING

Dr. Gerard de Kleijn, oud-directeur-bestuurder van Museum Gouda, zou dit jaar op dinsdag 21 april onze voorjaarslezing houden. Helaas verhinderde de uitgebroken Corona-pandemie dit. We hebben zijn lezing toen maar naar het najaar verplaatst. Hopelijk komt er dan geen tweede golf die ook weer alles in het honderd laat lopen. We houden u op de hoogte.

### BOEKJE

Op 21 april zouden wij ook een nieuw boekje presenteren, deze keer geschreven door dezelfde Gerard de Kleijn. Het draagt de mysterieuze titel 'Zie je bij de ballon', met als ondertitel 'Met Erasmus de lucht in'.



Het boekje bevat twintig mini-essays. Het zijn door Erasmus geïnspireerde korte overpeinzingen over kunst, geschiedenis en samenleving. Zoals inmiddels gebruikelijk is het boekje prachtig geïllustreerd en vormgegeven door Jan Zandstra. Het boekje is inmiddels gedrukt en wij zoeken nog naar een goed

tijdstip en een goede plaats om het te presenteren. Ook daarvan houden we u op de hoogte.

### MUURTEKST

Achter de schermen hebben we niet stil gezeten. Eindelijk is een nieuwe Erasmus' uitspraak dan op de muur hoek Oosthaven/Nieuwe Veerstal aangebracht.



Ook hier wachten we weer op een goed tijdstip om dit feestelijk te vieren. Dat tijdstip hangt af van een verdere versoepeling van de omgangsregelingen, wat we willen natuurlijk dat het draaiorgel van de familie Vergeer speelt (het is immers hun muur), we het verhaal van het gezegde kunnen vertellen en u ervan getuige kunt zijn.

Stichting Erasmus Genootschap Gouda  
www.erasmusgouda.nl - E: bestuur@erasmusgouda.nl  
Westhaven 30, 2801PJ Gouda - T: 0182 526508  
KvK: 24451585, Bankrekening: NL53 INGB 0002 3823 56



# NIEUWSBRIEF

## ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 10 NR 2 (JUNI 2020)

Blz. 2

### TIDINGE

Op de nieuwjaarsbijeenkomst verzorgde onze voorzitter Wil Arts een lezing over de eens luid bejubelde roman *The Cloister and the Hearth* van Charles Reade die de geromantiseerde geschiedenis beschrijft van de ouders van Erasmus. Zijn verhaal is daarna met medewerking van Jan Willem Klein nog wat uitgediept en in artikelvorm gegoten.



Het artikel is onlangs verschenen in het mei-nummer van de Tidings van die Goude met als titel 'De Jonkman van Gouda, De Pastoor van Tergouw en de hond die niet blafte'.

### ERASMUS IS AF

In de herfst van 2018 overleed de Rotterdamse uitgever Willem Donker. Zijn magnus opus was voor hemzelf de uitgave van de Nederlandse vertaling van Erasmus' correspondentie. Zijn weduwe Jos Exler zette de uitgeverij voort om dit grootse project tot een goed einde te brengen.



Zondag 7 juni 2020 werden de laatste twee delen van de 20-delige uitgave feestelijk gepresenteerd. Een belangrijk moment voor alle Erasmusliefhebbers.