



NIEUWSBRIEF

ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 10 NR 3 (DECEMBER 2020)

Blz. 1

ERASMUS GENOOTSCHAP
IN TIJDEN VAN CORONA

Zoals u zich herinnert zou Dr. Gerard de Kleijn, oud-directeur-bestuurder van Museum Gouda, in ons oude en vertrouwde Arti Legi op 21 april onze voorjaarslezing houden.



*Ruben van Veen; Erasmus op de schaats
Zie tekst Lezing op de Website*

Helaas verhinderde de uitgebroken eerste golf van de Corona-pandemie dit. We hebben zijn lezing toen maar naar het najaar verplaatst. Omdat Arti Legi en andere kleinere zalen vanwege het anti-virusbeleid te weinig bezoekers mochten toelaten, huurden we de St. Jan af om op Zotte Zaterdag 17 oktober maar eens groots uit te pakken. De belangstelling was aanzienlijk, want zo'n 60 bezoekers meldden zich aan.

Jammer genoeg begon de tweede golf eerder dan verwacht en waren we ook nu weer gedwongen de lezing af te gelasten.



Ruben van Veen: De Bruiloft

In overleg met Gerard besloten we zijn lezing 'Erasmus: reiziger zonder paspoort' dan maar digitaal te verspreiden. Deze is te vinden op onze website en op die van Gerard zelf.

ZIE JE BIJ DE BALLON

Gerard de Kleijn schreef voor ons ook een nieuw boekje 'Zie je bij de ballon', met als ondertitel 'Met Erasmus de lucht in'. Ondanks de wat balorige titel is het een serieus boekje dat twintig mini-essays bevat. Het zijn door Erasmus geïnspireerde korte overpeinzingen over kunst, geschiedenis en samenleving. Zoals inmiddels gebruikelijk is het boekje prachtig geïllustreerd en vormgegeven door Jan Zandstra. Het boekje is te koop bij de boekhandels Verkaaik en Smit, de winkels van Museum Gouda en de St. Jan en de Gouda Shop. Een mooi kerscadeautje voor iedereen lijkt ons.

Stichting Erasmus Genootschap Gouda
www.erasmusgouda.nl - E: bestuur@erasmusgouda.nl
Westhaven 30, 2801PJ Gouda - T: 0182 526508
KvK: 24451585, Bankrekening: NL53 INGB 0002 3823 56



NIEUWSBRIEF

ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 10 NR 3 (DECEMBER 2020)
Blz. 2

ERASMUS HIER EN DAAR

Onze razende reporter Eve Arens trekt zo af en toe door de stad op zoek naar Erasmiana. Vlak bij huis ontdekte ze twee nieuwe aanwinsten. De oude muziekschool op de Westhaven blijkt omgedoopt te zijn tot Erasmushuis

Even verderop in de etalage van galerie Kunst en Kleur staat een mooie buste van onze naamgever. We wilden u haar foto's niet onthouden.

