



NIEUWSBRIEF

ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 3, NR 2
Blz 1

LOF DER ZOTHEID LEZING PROF.DR. HANS TRAPMAN

Op donderdag 4 april jl. hield Prof.dr. Hans Trapman onze jaarlijkse Lof-der-Zotheidlezing in het prachtig gerestaureerde Arti Legi aan de Markt. De titel van zijn lezing was Wijze Dwaasheid.



Vijfhonderd jaar Lof der Zotheid in Nederland. De belangstelling was groot en de verwachtingen hoog. Vrienden en belangstellenden werden niet teleurgesteld. In een van grote eruditie getuigend en zorgvuldig verwoord betoog voerde de emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis ons door de receptiegeschiedenis van Erasmus' populairste



boek, de Lof der Zotheid. De discussie die volgde was zeer levendig en van een hoog niveau. Een avond om met tevredenheid op terug te kijken.

Voor een video impressie van deze lezing klik dan [hier](#)

ERASMUS WAARDEVOL VOOR GOUDA

Stadsmarketing van de gemeente Gouda heeft Erasmus als nieuw speerpunt gekozen. Dat heeft hier en daar scheve gezichten gegeven. Verdwijnt de aandacht voor kaas, kaarsen en stroopwafels?



Worden boten, water en bruggen voortaan aan hun lot overgelaten? Is Erasmus hooguit interessant voor een kleine groep liefhebbers? Natuurlijk niet! Alleen moet Gouda de buitenwereld

ook nog laten zien dat de geleerde Erasmus hier zijn wortels had. Dat Gouda een geschiedenis heeft waar een groot humanist uit kon groeien. Wat is er tegen om trots te zijn op de grote zoon van onze stad, zoals Delft dat is op Vermeer, Deventer op Geert Groote, Amsterdam op Spinoza. De hele wereld weet dat er fantastische kaas uit Gouda komt en heel Nederland heeft kennis van onze prachtig brandende kaarsen en onze heerlijke stroopwafels. En die boten en water en bruggen zijn nog steeds even mooi en verdwijnen niet. De gemeente zet met Erasmus slechts een stap vooruit. Wie kan daar nu tegen zijn?

ERASMUS EN DE MUZIEK VAN ZIJN TIJD

Op 28 juni verzorgt de musicoloog Han van Tulder voor ons een lezing over, dit keer, niet het intellectuele gedachtegoed van Erasmus, maar over de muziek van zijn tijd. Volgens Stefan Zweig had Erasmus geen oor voor muziek. Anderen hebben hem dat nagezegd. Het ligt echter wat anders. Voor Erasmus stond het Woord centraal. Muziek moest aan de begrijpelijkheid van het Woord bijdragen en niet afdoen.

Stichting Erasmus Genootschap Gouda
www.erasmusgouda.nl – E: info@erasmusgouda.nl
Westhaven 30, 2801PJ Gouda – T: 0182 526508
KvK: 24451585, Bankrekening: 2382356



NIEUWSBRIEF

ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 3, NR 2
Blz 2

Eind 15e eeuw, toen Erasmus ging schrijven, ontwikkelde de polyfonie zich naar een artistiek hoogtepunt. Dat oogste veel bewondering maar ook kritiek, onder andere van Erasmus. Deze had vooral bezwaar tegen de gekunsteldheid van de meerstemmigheid en de onverstaanbaarheid van de gezongen teksten. Han van Tulder schetst zowel de ontwikkeling van de polyfonie als de reactie van Erasmus erop. Natuurlijk kan dan niet zonder het laten horen van vele muziekfragmenten



Han van Tulder, oorspronkelijk econoom en register-accountant, ontwikkelde zich op latere leeftijd tot musicoloog. Op beide gebieden heeft hij publicaties op zijn naam staan. Als musicoloog schrijft hij concertintroducties, muziekrecensies en interviews. Hij houdt lezingen met muziek als leidraad binnen een breed scala van culturele onderwerpen. Verder organiseert hij muziekreizen en bezit een indrukwekkend muziekarchief. (www.hanvantulder.nl)

Graag nodigen wij u uit in het gebouw van de St. Theodorusstichting, Westhaven 33, Gouda (als vanouds). Aanvang 20.00 uur. Voor vrienden is de lezing, zoals altijd, vrij toegankelijk. Belangstellenden € 5,-

SAMENWERKING MET VVV EN MUSEUM GOUDA

Graag maken wij u attent op onderstaand krantenartikel:

Goudse Post • woensdag 5 juni 2013

Erasmus in Museum Gouda

GOUDA - De VVV in Gouda heeft een Erasmus Gouda ticket ontwikkeld. Het ticket, dat € 14,50 kost, geeft onder meer recht op entree in Museum Gouda inclusief een rondje Stadsmaquette. Het ticket bevat vier onderdelen: de Erasmus Audio Trail waarmee de bezoeker de belevenissen ervaart van Erasmus in Middeleeuws Gouda, entree Museum Gouda inclusief het rondje Stadsmaquette om 14.00 uur, een heerlijke 'Lof der zoetheid' in het museumcafé of op het sfeervolle terras en een kleine verrassing, op te halen in de museumwinkel.

De volgorde van de onderdelen is zelf te bepalen, de aanvang van het rondje stadsmaquette start steeds om 14.00 uur in het museum. Het Erasmus Gouda Ticket is geldig in de zomermaanden juni, juli en augustus 2013, alleen op woensdag t/m zaterdag.

Prijs per persoon: € 14,50. Te koop bij de VVV Gouda, De Waag, Markt 35, Gouda.

Stichting Erasmus Genootschap Gouda
www.erasmusgouda.nl - E: info@erasmusgouda.nl
Westhaven 30, 2801PJ Gouda - T: 0182 526508
KvK: 24451585, Bankrekening: 2382356



NIEUWSBRIEF

ERASMUS GENOOTSCHAP GOUDA

JAARGANG 3, NR 2
Blz 3

WEB SITE

We hebben onze web site weer bij de tijd kunnen brengen met de zeer gewaardeerde hulp van onze vriend Theo Geels, de ontwerper en bouwer van de site.



Niet alleen is de informatie in lijn gebracht met de huidige stand van zaken in het Erasmusonderzoek en met het functioneren van het Erasmus Genootschap Gouda, maar ook zijn nieuwe links naar meer ter zake doende informatiebronnen aangebracht. Bevredig uw nieuwsgierigheid en bezoek de web site. Het is de moeite waard.

Stichting Erasmus Genootschap Gouda
www.erasmusgouda.nl – E: info@erasmusgouda.nl
Westhaven 30, 2801PJ Gouda – T: 0182 526508
KvK: 24451585, Bankrekening: 2382356